

ד"ר אהרן סיגל
החוג לפילוסופיה
האוניברסיטה העברית בירושלים

אהרן סיגל הוא מרצה בכיר ומחזיק בדוכן ע"ש מיכאל ובלה גוגנהיים בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. תחומי העניין שלו הם מטפיזיקה, פילוסופיה של הדת, ופילוסופיה יהודית אנליטית. סיגל סיים דוקטורט בפילוסופיה באוניברסיטת נוטרדאם בארה"ב, ושימש כ-Assistant Professor בישיבה יוניברסיטי בניו יורק, לפני שהצטרף לחוג בירושלים.

עבודתו במטפיזיקה נעה סביב שלשה מוקדים עיקריים. הוא כתב סדרה של מאמרים בנושא מוניזם ופלורליזם (מטפיזי), שבמהלכם הוא טען שאנו ניצבים בפני דילמה פילוסופית קשה, בין עמדה מוניסטית איתנה מצד אחד, לגרסה רדיקלית וספקנית של פלורליזם מצד שני. המסקנה הזאת הולידה את הפרויקט הנוכחי שלו, הממומן על ידי הקרן הישראלית למדע, בנושא מטפיזיקה מערכתית, והמערכתיות של פילוסופיה באופן יותר כללי. הפרויקט מנסה להצדיק את גישתם לפילוסופיה של האידיאליסטיים במאה התשע עשרה, שהייתה הוליסטית ושיטתית, בניגוד לעמדה, הרווחת בין הפילוסופים האנליטיים במאה העשרים, לפיה פילוסופיה היא אוסף של שאלות מבודדות הניתנות לניתוח כל אחת בפני עצמה. סיגל מנסה להראות שפילוסופיה היא מערכתית במהותה, ושיש לעובדה הזאת השלכות משמעותיות לגבי המתודה המתאימה לחקירה פילוסופית (בחינת שיטות ואסכולות פילוסופיות היסטוריות) ולגבי מה אנחנו יכולים לדעת בפילוסופיה (מעט מאוד). הפרויקט המטפיזי השלישי שלו דן בנושא מהותנו המטפיזית. הוא חיבר במשותף ספר העומד להתפרסם, *Are We Made of Matter?* (Routledge), שבו הוא מגן על תשובה שלילית לשאלה בכותרתו.

בפילוסופיה של הדת, סיגל כתב בין היתר על האלמוות, האפיסטמולוגיה של הדת, והיחס בין האל לבריאה. בפילוסופיה יהודית בפרט, הוא פועל כדי שהפילוסופיה היהודית תתמודד ותכתב עם הפילוסופיה האנליטית בת ימינו. הוא פרסם מאמרים בתחום הפילוסופיה של ההלכה, על כדאיות החקירה התאולוגית, ועל אמונה וספק, בד בבד עם כתיבה על הוגים היסטוריים, דוגמת הרמב"ם וחסדאי קרשקש. הוא ערך במשותף שני כרכים שהיו חיוניים בביסוס פילוסופיה יהודית אנליטית כתחום פילוסופי, הקים ביחד עם שותפים את ה-Association for the Philosophy of Judaism, וניהל במשותף פרויקט רב-שנתי ורחב-היקף בנושא "פולחן: חקירה פילוסופית יהודית".

סיגל קיבל פרסים ומענקים מכמה ארגונים, בינם קרן אמוניוס, המועצה להשכלה גבוהה, קרן ג'ון טמפלטון, מרכז הלברט ללימודים קנדיים, והאגודה הפילוסופית האמריקאית.